

NATURGRAVPLADS

er skrevet i oktober og bragt i
NORDJYSKE, Folkebladet og Rold Skov Blader

I vore dage, hvor der forventes frit valg på alle hylder, er det utroligt, at Folkekirken (FK) stadig har monopol på at putte folk i jorden. SF Rebild foreslår derfor at etablere Danmarks første kommunale dvs. sekulære gravplads.

20% af landets borgere er ikke (som jeg) medlem af FK. For disse ikke-troende og folk fra andre trossamfund kan det være uacceptabelt at skulle gravsættes i FK-regi. Alternativet, som er spredning af aske, er relevant for nogle, men langt fra for alle.

Der er et behov for sekulære gravpladser, som stiger i takt med internationaliseringen og i takt med, at danskernes livsførelse bliver mere individuel. Kirkeministeriet kan godkende kommunale gravpladser, hvis planlovens bestemmelser følges, hvis sundhedsmyndighederne siger OK, og hvis der er fornuftige vedtægter for pladsen. Men ingen kommune har benyttet muligheden.

For mig er det oplagt, at den første kommunale gravplads skal være en naturgravplads til biologisk nedbrydelige urner, beliggende et fredfuldt sted i vores kommune. Lad os finde en lysning i skoven eller et areal med udsigt over en af vore smukke ådale. Kommunens forvaltning skal føre protokol over urnernes placering og opkræve et engangsbeløb pr. begravelse. Hvis prisen er på niveau med det, FK forlanger for et ikke-medlems urnegravsted, vil den kommunale gravplads med tiden hvile i sig selv – også økonomisk.

Sammenlignet med en kirkegård kræver naturgravpladsen minimal vedligeholdelse. Det kan klares med en le tre gange årligt. Jeg tror, at mange nordjyder - også medlemmer af FK - vil vælge Rebild Naturgravplads som sidste hvilested.